



Thema: onberispelijk oprecht

Voorganger: ds. Jaap van der Windt

Organist: Willem Guijt

Combo: Cornelis Schaap, Nelina Minnee, Jaap van der Windt

Techniek: Dick van Duijvenbode en Jorian Verdoes

- **Orgelspel**

- **Welkom**

Intochtslied: Psalm 84: 1, 2, 3

1

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

3

Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

- **Stil gebed**

- **Bemoediging en groet**

- **Gebed van verootmoediging**

Zingen: Opwekking 797: *Breng Ons Samen*

1

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

2

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein

3

U roept ons samen voor Woord en gebed, als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim, om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Refrein

Bridge:

Wij belijden één geloof en één Heer; zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één! (2x)

Refrein 2x

- **Gesprek met de kinderen**
- **Inleiding op de bevestiging van ambtsdragers**
- **Motivatie door een van de nieuwe ambtsdragers**

Zingen: Opwekking 717: *Stil, mijn ziel wees stil*

Stil mijn ziel wees stil, En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds Hij is erbij,
In je beproevingen en zorgen.

Stil mijn ziel wees stil En dwaal niet af
Dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil, vertrouw op Hem
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding

Stil mijn ziel wees stil En laat nooit los
De waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht wacht op de Heer De zwartste nacht
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

- **Schriftlezing:** 1 Timoteüs 3: 8-16
- **Verkondiging**

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom
hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde,
die U aan ons geeft.

God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen

• **Zingen:** Opwekking 705: *Toon mijn liefde*

1

Aan de maaltijd wordt het stil Als de Meester knielen wil
En vol liefde als een knecht Elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen

Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn

Dit is wat de wereld ziet van Mij

Als je Mij gaat volgen. refrein

2

In de wereld wordt het stil Als wij doen wat Jezus wil

En gaan dienen als een knecht

Zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen

Dit is waarom Ik bij jullie neerkniel

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn

Dit is wat de wereld ziet van Mij

Als je Mij gaat volgen. refrein

refrein

Toon Mijn liefde

Aan de ander

Dien de ander

Zo heb Ik ook jou liefgehad

Heb elkaar lief

Wat er ook gebeurt

Dien de ander

Zo heb Ik ook jou liefgehad

Collecte 1 Actie voedselbank in natura!! Collecte 2 Kerk

Collecte 3 Zending Stichting Open Doors

• **Pastorale mededelingen**

Dankgebed en voorbeden

WISSELING AMBTSDRAGERS

• **Gebed**

• **Ontheffing uit het ambt**

Noemen van aftredende ambtsdragers:

1 Piet Molenaar, ouderling-preses

2 Gerard de Jong, ouderling, eerste scriba

3 Jacoline Kuipers, ouderling plussers

4 Jan Plokker ouderling welkom

5 Corine van Duijvenbode, ouderling senioren

6 Wilco Zuiderduijn, jeugdouderling

7 Gerco Kramer, jeugdouderling

8 Ronald van Duijn diaken, penningmeester

9 Ada Schaap diaken, secretaris

10 Durk van der Zee, diaken

11 Peter Souverijn, ouderling CvK, voorzitter

12 Joop Karreman, ouderling CvK

13 Wiljan Meijvogel, ouderling CvK

14 Arie Kuijt, ouderling Plussers (niet aanwezig)

Woorden van afscheid

• Herinnering aan de belofte van geheimhouding

• Handdruk

• **Bevestiging van nieuwe ambtsdragers:**

Noemen van de namen, kandidaten komen naar voren

- 1 Gisela Vrolijk-van Delft, ouderling-preses
- 2 Angelina Minnee-Guijt, ouderling-welkom
- 3 Dianne Ouwehand-Guijt, ouderling-senioren
- 4 Elise Kramer-den Dulk, jeugdouderling
- 5 Sanne Zandbergen-van Duijn, jeugdouderling
- 6 Martin Houwaart, diaken-penningmeester
- 7 Marijke van den Eijkel-Haasnoot, diaken
- 8 Debbie van Duijn, diaken
- 9 Loes Remmelzwaal, diaken
- 10 Henny van Delft, diaken
- 11 Bas Haasnoot, ouderling-voorzitter CvK
- 12 Peter Varkevisser, ouderling CvK
- 13 Eric de Hoop, ouderling-eerste scriba wordt later bevestigd

• **Belofte en zegen**

Zingen: Psalm 134

<p>1 Gij dienaars aan de Heer gewijd, zegen zijn naam te allen tijd. Gij die des daags zijn gunst verwacht, zegen zijn naam ook in de nacht.</p>	<p>2 Die in het huis des Heren zijt, zegen zijn naam en majesteit, zing tot zijn eer met luider stem en hef uw handen op naar Hem</p>
--	---

3
Uit Sion, aan de Heer gewijd, zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep, Hij is 't die u bij name riep.

• **Verlengen**

Noemen van de namen: Corrie van Delft, ouderling senioren
Diana Kuijt, jeugdouderling, Trijnie de Wit, ouderling Topaz Overduin
Annelies van der Plas, diaken. Wim de Vreugd, diaken
Kerkrentmeester zonder ambt: Gijs Zandbergen

Vraag aan de gemeente:

En U, gemeente van de Vredeskerk, nu deze broeders en zusters tot ouderlingen en diakenen bevestigd zijn - belooft U hen te aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?

Wat is daarop uw antwoord? **Antwoord:** Ja, van harte.

Gebed

Slotlied: NL 838: 1, 2, 3

<p>1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.</p>	<p>2 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.</p>
--	---

3
Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

Zegen