

Liturgie zondag 18 augustus

Voorganger ds. G. J. van Klaveren Organist: Willem Guijt

Intochtlied: Psalm 100: 1, 2 en 4

1

Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

2

Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.'

4

Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

*Stil gebed-Votum en Groet
Gebed van verootmoediging
Leefregel Matt 22 vers 35-40*

Samenzang: ELB 388 vers 1,2 en 3

1

Laat heel de wereld het zien, maak de volk'ren weer blij
door de klank van zijn stem. Heuvels en dalen breek uit!
Kom en juich, zing het luid! Klap je handen voor Hem!

refrein: Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.

In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij!

2

Laat heel de wereld het zien, maak gevangenen vrij,
breng de eenzamen thuis. Heel satans bouwwerk stort neer,
door 't gebed tot de Heer, door de kracht van het kruis. refrein

3

Laat heel de wereld nu staan vol ontzag voor zijn Naam,
zing het lied dat Hem eert. Wees niet meer stil,
zeg het voort tot de wereld het hoort: Jezus regeert! refrein

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Eerste schriftlezing: Johannes 4 vers 6-24 (NBV21)

Samenzang: Opw. 445 "Bron van Levend water"

Bron van levend water

Bron van levend water, ontspring nu in mij Zend uw Geest, o Heilig God, en maak mij vrij van elke situatie die mijn hart bezwaart 'k Geef mijn last aan U, die heel mijn ziel bewaart.

Jezus (3 x) Vader (3 x) Geest van God (3 x)

Heer, U bent de Herder, die mij geneest Neem mij in Uw armen, leid mij door Uw Geest Neem mijn trots, mijn twijfels en mijn angsten nu Trek mij met Uw liefde, ik verlang naar U.

Geef jezelf aan Jezus, die jou geneest Laat Hem je omarmen en ontvang zijn Geest Als je Hem vertrouwt word je door Hem bevrijd; zul je met Hem leven tot in eeuwigheid.

Jezus (3 x) Vader (3 x) Geest van God (3 x)

Tweede schriftlezing: Johannes 7 vers 37-39 (NBV21)

Samenzang: ELB 203 vers 1, 2 en 3

1

Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

2

Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

3

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Kinderen naar de nevendienst

Prediking: "Wat een ontmoeting!"

Samenzang: Opw. 770 Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborg en aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Tekst: Hans Maat
Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest
© 2013 Stichting Sela Music

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Slotlied: LBvK 416 vers 1, 2, 3 en 4

1

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

2

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

3

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

4

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen