

Zingend Geloven - dienst

Samen met “roept uit aan alle stranden”/RTV Katwijk

**29 september 2024 om 17.00 uur
Vredeskerk Katwijk aan Zee**



Thema meditatie: *‘Het duister wordt licht’*

Voorganger: ds. Jaap van der Windt

Organist: Rob van Efferink

Koor: Rijnstreekkor o.l.v. Jan Verhoef

Begeleiding koor op piano: Peter Bontje

Lezingen: Joke Zwaan

Welkom

Eerste lied: *Roept uit aan alle stranden* (JdH 960) 1, 4, 5,

1

Roept uit aan alle stranden,
Verbreidt van oord tot oord,
Verkondigt allen landen
Het Evangeliewoord!

4

De dooven moeten hooren.
De onkundigen verstaan,
Den blinden 't heillicht gloren,
De kreuplen leeren gaan;

5 De treurenden vergeten
Hun leed en droefenis,
En al wat arm is weten
Dat daar een Heiland is!

Stil gebed, bemoediging en groet

Intochtsliederen: Psalm 42: 1, 3

- 1 Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

- 3 Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

en Psalm 116: 1, 2, 3

- 1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer nam, toen ik riep, met toegenegen oren mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
- 2 Toen de benauwdheid dreigend op mij viel en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, heb ik de naam des Heren aangeropen en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel.
- 3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid, Hij wil zich altijd over ons ontfermen. Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

Koorzang: - *Frieden*

Vertaling:

Vrede: aan deze wereld geschonken, Heer onze God hoor onze gebeden, hoor ons smeken; laat Uw genade over ons komen.

en - **O Vader, vergeef**

Gebed

Lezing 1: Jesaja 9: 1-5

Samenzang: Gezang 26 (LdK'73): 1, 4

- 1 Daar is uit 's werelds duist're wolken een licht der lichten opgegaan. Komt tot zijn schijnsel, alle volken, en gij, mijn ziele, bid het aan! Het komt de schaduwen beschijnen, de zwarte schaduw van de dood. De nacht der zonde zal verdwijnen, genade spreidt haar morgenrood.

4 o Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed' op aard' en in mijn ziel!
Doe alle volken tot U vlieden,
dat al wat ademt voor U kniel!
Des Heren ijver zal bewerken,
dat Hij de zetel, U bereid,
met recht en met gericht zal sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid!

en *Toekomst vol van Hoop*

In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop
Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen

2
U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens als wij voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht
Refrein

3
U bent God de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht
Refrein

Lezing: uit 1 Johannes 1 en 2

Koorzang: - Spirit of God

Vertaling:

Geest van God; daal op ons neer, bidden we.

Leid en bescherm ons op het levenspad, geef ons Uw liefde, Uw
Goddelijke genade, laat Uw glorie schijnen.

Tot U bidden we in alle nederigheid, om ons te laten te zien wat U
bedoelt, hoe Uw genade en liefdevolle zorg uit te delen.

Leid ons elke dag, geef ons vrede en kracht om op Uw weg te
blijven.

Als er moeilijke tijden zijn, wanneer hoop en dromen vervagen; geef ons het vertrouwen waarmee we kracht vinden in het geloof.
Geest van God daal op ons neer.
Amen.

- Lord, I give my heart to You

Vertaling:

Heer, ik geef mijn hart aan U, genees mij,
vervul mij, maak mij heilig, de Uwe.
Heer, ik geef mijn hart aan U, bereik mij,
leer mij, met Uw heilige liefde
Bij het breken van het brood;
breek mijn hart van steen, bij het gieten van de wijn;
giet in mij genade, U alleen.
Heer, ik geef mijn hart aan U.
Ik geef alles over aan U,
mijn gezegende Verlosser, ik geef alles over.
Heer, ik geef mijn hart aan U,
neem mij, maak mij, alles wat ik dien te zijn.
Vorm mij, toon mij, hoe voor U te leven,
ik geef alles over aan U, mijn gezegende redder.
Heer, ik geef mijn hart aan U,
neem mij, maak mij, alles wat ik dien te zijn.
Terwijl wij het heilige brood vasthouden, worden wij door U omringt
; terwijl wij de beker des levens opheffen, worden wij verheven op
Uw vleugels van genade.
Heer, ik geef mijn hart aan U

Meditatie: *Het duister wordt licht*

Samenzang: *Kroon Hem met Gouden Kroon (JdH 722): 1, 4*

Kroon Hem met gouden kroon.
Het lam op Zijnen troon!
Hoor, hoe het Hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! mijn ziel en zing
van Hem, Die voor u stierf,
en prijs Hem in all' eeuwigheên,
Die 't heil voor u verwierf.

Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
Van pool tot pool, van zee tot zee;
't Klinkt over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt,
en vrede heerst alom,
wordt de aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Gedicht

Samenzang: *Ik bouw op U*

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser!
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan,
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
En telkens weer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning:
ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning:
ik bouw op U en ga in uwe naam.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser!
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U, die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U, die mij hebt voortgeleid.

Koorzang: - *All things new*

vertaling:

Licht na het donker, winst na verlies,
kracht na weekheid, kracht na het kruis;
Zoet na het bitter, hoop na de angst,
een thuis na verdwalen, lofzang na tranen.

Alfa en Omega, begin en het eind,
Hij maakt alle dingen nieuw;
Bronnen van levend water zullen tranen afwissen,
Hij maakt alle dingen nieuw.

Zicht na een mysterie, na regen komt zonneschijn,

vreugde na zorgen, vrede na pijn;
Dichtbij na verdwalen, glans na dofheid,
liefde na eenzaamheid en leven na de dood;

Alfa en Omega, begin en het eind,
Hij maakt alle dingen nieuw;
Bronnen van levend water zullen elke traan afwissen,
Hij maakt alle dingen nieuw.

- **Light of the world**

Vertaling:

Laat jouw hart niet verontrust zijn,
je gelooft in God, geloof in Mij.
In het huis van Mijn Vader
heb Ik een plaats voor je bereid en Ik zal er voor je zijn.
Laat je hart niet verontrust zijn.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
En als je Mij kent, ken je Mijn Vader,
onsterfelijke God, eeuwig licht.
Jezus licht van de wereld,
de heilige Heer voor allen.
De Koning der koningen zal voor eeuwig op aarde regeren.
De Heer en Redder, het licht van de wereld.
Heer laat uw licht door ons schijnen,
mogen onze daden Uw naam verheerlijken.
Koning der Koningen, eeuwig, Heer der heren,
onsterfelijk, heilig, de Drie-enige, Jezus,
licht van de wereld, heilige Heer van allen.
Koning der koningen om voor altijd op aarde te regeren,
Heer en Verlosser, Immanuel, dierbaar Lam van God ,
grote Verlosser, heilige Jezus.
Jezus, het licht van de wereld.

Gebeden

Collecte (z.o.z.)



diaconie



kerk

Slotlied: *Wat de toekomst brengen moge: 1, 2, 4*

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Zegen

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie/thee.

Volgende Zingend Gelovendienst: zondag 10 november 17.00 uur