



Protestantse  
Kerk



## Orde van dienst voor 8 december 2024 Tweede Advent

**Thema:** *Zoon van God, door de Heilige Geest*

**Voorganger:** ds. Jaap van der Windt

**Organist:** Cornelis Schaap

**Techniek:** Janmarinus Vooijs en Corné van Rijn

**Band:** Pieter, Marije, Welmoed, Daan

- **Welkom + adventskaarsjes aansteken**
- **Intochtslied:** Psalm NLb 24: 1, 2, 3, 5
- **Stil gebed**
- **Bemoediging en groet**
- **Leefregel:** Leviticus 19: 1-4, 11-18, 32-34
- **Gebed van verootmoediging**
- **Zingen:** Opwekking 334: *Heer uw licht en uw liefde schijnen* (band)
- **Gesprek met de kinderen**
- **Korte inleiding op de lezingen**
- **Gebed om verlichting met de Heilige Geest**
- **Schriftlezing:** Lucas 1:26-38
- **Zingen:** Nlb 433: 1, 2, 3, 5
- **Schriftlezing:** 1Johannes 4: 7-16.
- **Zingen:** NLb 441: 1, 5
- **Verkondiging**
- **Orgelspel + Zingen:** Credo (tekst B. Martèl, mel. *Wat de toekomst brengen moge, zie onder...*)
- **Collecten** nieuwe plek voorlopig (slechts kort orgelspel)
- **Pastorale mededelingen**
- **Dankgebed en voorbeden**



- **Slotlied:** NL 442  
(onder het voorspel komen de kinderen van de KND terug en kunnen de kinderen uit de oppas worden opgehaald.)
- **Zegen**

### Lezingen: Lucas 1

Aankondiging van de geboorte van Jezus

<sup>26</sup>In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, <sup>27</sup>naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. <sup>28</sup>Gabriël ging haar huis binnen en zei: 'Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.' <sup>29</sup>Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. <sup>30</sup>Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. <sup>31</sup>Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. <sup>32</sup>Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven.

<sup>33</sup>Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.'

<sup>34</sup>Maria vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.' <sup>35</sup>De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. <sup>36</sup>Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, <sup>37</sup>want voor God is niets onmogelijk.' <sup>38</sup>Maria zei: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' Daarna liet de engel haar weer alleen.

1 Johannes 4

<sup>7</sup>Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. <sup>8</sup>Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. <sup>9</sup>En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in

de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven. <sup>10</sup>Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

<sup>11</sup>Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. <sup>12</sup>Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen. <sup>13</sup>Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, weten we doordat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest. <sup>14</sup>En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. <sup>15</sup>Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. <sup>16</sup>Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

## Liedteksten:

### Psalm 24

1  
De aarde en haar volheid zijn  
des Heren koninklijk domein,  
de wereld en die daarin wonen.  
Het land rijst uit de oceaan,  
rivieren breken zich ruim baan  
om Gods volmaakte macht te tonen.

2  
Wie is de mens die op zal gaan  
en voor Gods heilig aanschijn staan?  
Wie mag de tempel binnentreden?  
Wie niet op loze wijsheid bouwt,  
zijn hart en handen zuiver houdt  
van kwade trouw en valse eden.

3  
God is hem zegenrijk nabij,  
in 't recht des Heren wandelt hij,  
de God des heils zal hem verblijden.

Een nieuw geslacht gaat op in 't licht  
en zoekt des Heren aangezicht,  
Jakob, het volk dat Hij zal leiden.

5  
Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,  
aloude deur, maak wijd uw boog,  
ruim baan voor de verheven koning.  
Wie is die vorst zo groot in kracht?  
Het hoofd van 's hemels legermacht!  
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.

### Opwekking 334, *Heer uw licht...*

Heer, uw licht en uw liefde schijnen  
waar U bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.  
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.  
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:  
Kom, Jezus kom,  
vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.  
Zend uw rivier, laat uw heil  
heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer, uw woord:  
dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.  
Door het bloed mag ik U toebehoren.  
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij.

*Refrein:*

Staan wij oog in oog met U Heer.  
Daalt uw stralende licht op ons neer.  
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.  
U volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij.

*Refrein:*

**NLb 433**

1  
Kom tot ons, de wereld wacht,  
Heiland, kom in onze nacht,  
licht dat in de nacht begint,  
kind van God, Maria's kind.

2  
Kind dat uit uw kamer klein  
als des hemels zonneshijn  
op de aarde wordt gesteld,  
gaat uw weg zoals een held.

3  
Gij daalt van de Vader neer  
tot de Vader keert Gij weer,  
die de hel zijt doorgestaan  
en hemelwaarts opgestaan.

5  
Lof zij God in 't hemelrijk,  
Vader, Zoon en Geest gelijk,  
nu en overal altijd,  
nu en tot in eeuwigheid.

**NLB 441**

1  
Hoe zal ik U ontvangen,  
wat wordt mijn eerste groet?  
U, ieders hartsverlangen,  
vervult ook mij met gloed!  
O Jezus, licht der wereld,  
verlicht mij, dat ik weet  
waarmee ik U moet eren,  
U waardig welkom heet.

5  
Niets dreef U uit den hoge

naar wat wij mensen zijn,  
dan liefde, louter liefde.  
U ziet de schuld en pijn,  
waarmee wij allen falen,  
maar houdt die grote last,  
de wereld met haar kwalen,  
in uw erbarmen vast.

**Credo** (tekst B. Martèl, mel. *Wat de toekomst brengen moge*)

Ik geloof in God, de Vader  
die almachtig door zijn Woord  
heel de kosmos heeft geschapen,  
wie het leven toebehoort.  
Door Hem leef, geloof en zing ik,  
Hij de eeuw'ge trouwe God.  
Hem mag ik mij toevertrouwen,  
als mijn Vader en mijn God.

Ik geloof in Jezus Christus,  
mijn bevrijder, Zoon van God:  
die de dood heeft overwonnen,  
door zijn kruis mij heeft verlost.  
Uit zijn liefde mag ik leven,  
uit genade des te meer:  
alle schuld is mij vergeven.  
Hem belijd ik als mijn Heer.

Ik geloof wat ons doet leven:  
kracht van God, de heil'ge Geest.  
Die voor ons van den beginne  
levensadem is geweest.  
Die ons elke dag wil leiden,  
hoop, geloof en liefde geeft;  
ons in dienst neemt voor Gods vrede,  
van zijn heil voor al wat leeft.

Laat ons, Heer, blij voor U leven,  
Vader, Zoon en heil'ge Geest.  
Uit uw woord aan ons gegeven.  
Uit uw liefde allermeeft.  
Breng de mensen zo dan samen

naar de toekomst van uw Rijk,  
waar een ieder zal beamen:  
Lof zij God in eeuwigheid!

## **Nib 442**

1

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.  
Verlos mij van mijn bange pijn!  
Zie, heel mijn hart staat voor U open  
en wil, o Heer, uw tempel zijn.  
O Gij, wien aarde en hemel zingen,  
verkwik mij met uw heilige gloed.  
Kom met uw zachte glans doordringen,  
o zon van liefde, mijn gemoed!

2

Vervul, o Heiland, het verlangen,  
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!  
Ik wil in ootmoed U ontvangen,  
mijn ziel en zinnen zijn bereid.  
Blijf in uw liefde mij bewaren,  
waar om mij heen de wereld woedt.  
O, mocht ik uwe troost ervaren:  
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!