

Orde van dienst kerstmorgen 25 december 2024

Voorganger: ds. Barbara Broeren

Organist: Rob van Efferink

Trompettisten: Nel Guijt en Anja Kralt

Combo: Pieter, Olivier, Jaap

Zingen: NLB 477:1,3,5

- 1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len, hier geboren,
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

- 3 Het licht van de Vader, licht van den beginne,
zien wij omsluid, verhuld in 't vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

- 5 Zingt aarde en hemel, zingt nu eng'lenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Zingen: Psalm 98:1,4

- 1 Zingt een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

- 4 Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Kerstjubel

Bemoediging en groet

Zingen: Zingende Gezegend 106:1,2,4

- 1 Blaas de bazuin en sla de trom,
 geboren is Gods kind!
 Laat alle klokken luiden gaan,
 komt zingend rond de kribbe staan,
 zijn koninkrijk begint,
 zijn koninkrijk begint,
 hosanna, hosanna, zijn rijk begint!
- 2 Blaas de bazuin, de loftrompet,
 en richt hoog op uw hoofd;
 de toekomst staat in deze ster,
 nu is de vrede niet meer ver,
 de dag die God belooft,
 de dag die God belooft,
 hosanna, de dag die God belooft!
- 4 Blaas de bazuin en sla de trom
 en roep: Victoria!
 Geen leven is nu zonder zin,
 ge-gegeven is: een nieuw begin
 o zing halleluja,
 o zing halleluja,
 hosanna, o zing halleluja!

Zingen: Hemelhoog 419:1,2 (combo)

Refrein:

God zal met je zijn, God is Immanuël.
God zal met je zijn, de God van Israël.

- 1 Jezus is de Bron waardoor je leven mag.
 Ja, Hij is de vriend bij wie je schuilen mag.
 Al maken we fouten, maar hebben berouw,
 Hij zal ons vergeven, Jezus blijft ons trouw.

Refrein:

- 2 Jezus is de Koning van ons mensen klein,
 wil voor de Redder van de wereld zijn.
 Hij vraagt Hem te volgen, in zijn spoor te gaan.
 Hij is onze Koning, Hij kent onze naam.

Refrein:

Gesprek met de kinderen (door de leiding van de kindernevendienst)

Gebed

Schriftlezing: Lucas 2:1-20

¹In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. ²Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië.

³Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. ⁴Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. ⁶Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, ⁷en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. ⁸Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. ⁹Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. ¹⁰De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: ¹¹vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. ¹²Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.' ¹³En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ¹⁴'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.'

¹⁵Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' ¹⁶Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. ¹⁷Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. ¹⁸Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, ¹⁹maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. ²⁰De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Zingen: NLB 482

Er is uit 's werelds duist're wolken
een groot licht stralend opgegaan -
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning,
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt, hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst.

De loden last die op ons drukte,
de stang, het juk, ons ongeluk,
de zweep, de stok die diep deed bukken,
verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk,
verbrand de laarzen der soldaten
en elke mantel rood van bloed,
geen wapentuig meer door de straten -
de velden vol van overvloed.

Godlof, een Kind is ons geboren,
een Held zal onze Koning zijn,
die Raadsman, God-met-ons zal heten -
die Zoon zal ons tot Vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal Hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.

Uitleg en verkondiging

Zingen: NLB 512:1,2,3,4

- 1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;
- 2 uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.
- 3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;
- 4 al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt.

Collecte

Gebeden

Zingen: NLB 487

- 1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.
- 2 Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
- 3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Wegzending en zegen (met gesproken 'amen')

Zingen: Evangelische liedbundel 101

Ere zij God, ere zij God in den hoge,
in den hoge, in den hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde bij de mensen van zijn welbehagen.

Ere zij God in den hoge, ere zij God in den hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde

vrede op aarde, vrede op aarde,

bij de mensen, bij de mensen van zijn behagen,

bij de mensen van zijn welbehagen, zijn welbehagen.

Ere zij God, ere zij God

in den hoge, in den hoge, in den hoge!

vrede op aarde, vrede op aarde

bij de mensen van zijn welbehagen.

Amen, amen.